



## NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

### Da mihi animas, caetera tolle

Vorige week hadden we het over het grote belang voor Don Bosco van het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Zijn werk voor de meest verwaarloosde jongeren van Turijn begon op dat feest: 8 december 1841. Op diezelfde feestdag, maar dan in 1859, kondigde Don Bosco na een fantastische dag voor de 184 internen en de zowat 1000 jongeren van het Oratorio aan dat er de volgende avond een speciale bijeenkomst zou gehouden worden. Een aantal jongens en enkele priesters en priesterstudenten die bij Don Bosco hielpen, begrepen de uitnodiging. Negentien van hen kwamen opdagen en hoorden een zichtbaar ontroerde Don Bosco zeggen dat het moment gekomen was om zich te verenigen in een 'godvruchtige Sociëteit' die de naam van de heilige Franciscus van Sales zou krijgen. Hij sprak over het zich toewijden aan God en over de geloften van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid. Een goede week later, op 18 december 1859, waren er zeventien die de grote stap wilden zetten en deel wilden uitmaken van de 'Sociëteit van de heilige Franciscus van Sales'. Deze datum werd meteen de stichtingsdatum van de 'Salesianen'.



Zoals iedere orde of congregatie ging deze nieuwe stichting op zoek naar een officieel 'schild' of logo met een aantal eigen symbolen en een eigen spreuk (meestal een Bijbeltekst). Op de afbeelding herkent u Franciscus van Sales. U ziet een ster, een anker en een hart die respectievelijk symbool staan voor geloof, hoop en liefde. Onderaan staan wat bomen: het Italiaanse woord voor 'bos' is 'bosco'. Maar vandaag willen we het hebben over het 'Da mihi animas, caetera tolle', een zin die komt uit het Oude Testament (Gen. 14,21).

In het boek Genesis staat deze zin in een oorlogscontext: toen in een conflict een aantal mensen, onder wie de zoon van Abrahams broer, ontvoerd werden, ging Abraham met zijn mannen de vijand achterna en heroverde de ontvoerden en hun bezittingen. Daarna zal de koning van Sodoma in een onderhandeling tot Abraham zeggen: "Da mihi animas, caetera tolle". Met het woord 'anima' (letterlijk: ziel) worden de mensen bedoeld. Letterlijk betekent dat zinnetje dan: "Geef mij de mensen, en houdt het overige". Maar Abraham wilde hier niet op ingaan.

Via Franciscus van Sales leerde Don Bosco deze woorden kennen. Ze hingen op een bordje in zijn kamer. Toen Domenico Savio bij een eerste bezoekje aan Don Bosco vroeg naar de betekenis van die woorden kreeg hij te horen dat het Don Bosco te doen was om de innerlijkheid, de spiritualiteit, de be-ziel-ing, het geestelijk welzijn, het geloof van de mens en dat al het overige bijkomstig was. Voor Don Bosco was dit 'Da mihi animas, caetera tolle' een gebed. Hij richtte zich met dat zinnetje tot God en vertaalde het als: 'Heer, laat mij zorg dragen voor de zielen'. Dat Don Bosco uitgerekend dit zinnetje in het logo van de salesianen wilde, toont aan dat hij dit zag als een 'levensprogramma' voor iedere salesiaan. Elders (cfr. Don Bosco in *Il cattolico provveduto*) noemde hij het een opdracht voor iedere christen om elkaar te dragen en te steunen in het geloof.

Wilfried Wambeke